



5de editie: Dag van de Open Kerken

In 2012 viert de Stichting Open Kerken haar vijfde verjaardag. Voor deze **feesteditie** van de Dag van de Open Kerken op 3 juni 2012, brengt de Stichting een "Inspiratiegids" uit. Geïnteresseerden vinden er alle informatie over deelnemen, een agenda die je helpt bij de planning van je activiteiten en 50 onmisbare tips voor een vlekkeloze planning en voorbereiding. Het thema van deze feesteditie is "Durf!" Een ideeënbundel met heel wat inspiratie voor mogelijke activiteiten daagt deelnemers uit om een uniek evenement op touw te zetten. Deze brochure in pdf-formaat zal u in de week van 26 september via e-mail toegezonden worden, samen een uitnodiging voor de Dag van de Open Kerken.



De beiaarden vieren mee feest op 3 juni 2012

Opdat deze feestdag niet ongemerkt voorbij zou gaan, willen we graag alle beiaarden in het land om 14u een "Happy Birthday" laten spelen. Ook de klokken willen we feestelijk laten luiden om 14u. Kunnen we daarvoor ook op uw medewerking rekenen?



Op tocht in Chaudfontaine

Zin in een ontspannen dagje uit met het hele gezin? Op **zondag 25 september** kunnen bezoekers op een leuke en rustige manier kennis maken met het religieus erfgoed in de prachtige streek rond Chaudfontaine. De Stichting Open Kerken en de toeristische dienst van Chaudfontaine sloegen de handen in elkaar en stippelden samen een zoektocht uit. Deze ontdekkingstocht wordt gevolgd door een heerlijk diner met streekgerechten. Inschrijven kan nog via onze website.

INFO & INSCHRIJVING

Het labyrint van de pelgrim

In 2009 creëerde de Stichting een levensgroot ganzenbordspel voor het Erfgoedfeest van Brussel. De spelers leggen een weg af langs 24 bijzondere religieuze gebouwen van onze hoofdstad. Het tapijt van 49m2 kan ontleend worden door onze leden.

WWW.OPENKERKEN.EU



Dag van de Open Kerken 2011: een groot succes

Dankzij de feedback van onze deelnemers, konden we een algemene evaluatie opmaken van deze vierde Dag van de Open Kerken. De pluspunten die we hebben onthouden zijn onder meer: de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, positieve samenwerking met de gemeentelijke toeristische diensten en hoge bezoekersaantallen bij deelnemers die sterk inzetten op lokale publiciteit. Waar volgend jaar zeker nog meer aan gewerkt wordt: het betrekken van meer partners en verenigingen en een sterkere bewerking van de lokale pers.

WWW.OPENKERKEN.EU

Dit gebeurt bij U...

Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen

Sint-Rochuskapel
1767-1772 • Barok

De Sint-Rochuskapel is een klein maar zeer mooi kerkje in de wijk 'De Kerk' van de gemeente 'De Kerk' in de provincie 'De Kerk'.

De kapel is gebouwd in 1767-1772 in de stijl van de Barok. De kapel is een klein maar zeer mooi kerkje in de wijk 'De Kerk' van de gemeente 'De Kerk' in de provincie 'De Kerk'.

De kapel is gebouwd in 1767-1772 in de stijl van de Barok. De kapel is een klein maar zeer mooi kerkje in de wijk 'De Kerk' van de gemeente 'De Kerk' in de provincie 'De Kerk'.

De Sint-Rochuskapel in Hoegaarden is de eerste Open Kerk die uitgerust werd met een iBeaken-code. Deze QR-code werd aangebracht op de nieuwe onthaaltafel. De infoplaat is opgemaakt in het Nederlands, maar de code laat bezoekers toe de informatie over deze kerk in hun eigen taal op hun gsm te ontvangen dankzij mobiel internet. Eender welke taal kan eenvoudigweg toegevoegd worden. In de toekomst zullen alle Open Kerken uitgerust worden met zo een iBeaken-code.



WWW.IBEAKEN.COM



Kerk in de kijker

Sint-Monulfus en Gondulfus in Maasmechelen

In deze neoklassieke parel staan bezoekers centraal. De kerk was één van de eerste leden van de Stichting Open Kerken en blijft tot op heden één van de meest gepassioneerde en actieve leden van ons netwerk. Enkele jaren geleden maakten zij dankbaar gebruik van sponsoring van Cera om infopanelen te laten aanmaken, waaronder één infoplaat volledig gewijd aan de Stichting.

De ploeg werkt met vrijwilligers voor het onthaal. Om alles in goede banen te leiden, houdt men een logboek bij. Regelmatig worden er in de kerk ook culturele activiteiten georganiseerd.



WWW.OPENKERKEN.EU

WWW.KERKNET.BE

Speciale tip

De Dag van de Open Kerken is maar één van de vele erfgoedevenementen die jaarlijks plaatsvinden. Denk maar aan de Open Monumentendag of de Erfgoeddag, of aan de vele provinciale en/of lokale initiatieven. Heb je al eens overwogen om dezelfde tentoonstelling (of activiteit) opnieuw te gebruiken voor deze verschillende evenementen? Op die manier kunnen bezoekers langer genieten van jouw inspanningen!



Over de grenzen: Quebec



Onze beheerder, Marguerite Bernard, haalde tijdens een bezoek aan Canada de banden aan met Mr. Jocelyn Groulx, directeur van de "Conseil du patrimoine religieux du Québec." Deze vzw wil de conservatie van het religieus erfgoed verzekeren en promoten en het patrimonium van de provincie Québec ontsluiten. We hopen dat de "Dag van de Open Kerken" in 2012 ook in Québec op de eerste zondag van juni zal vallen, zoals al het geval was in 2008.

WWW.PATRIMOINE-RELIGIEUX.QC



Steun ons

De Stichting Open Kerken bouwt aan een netwerk van open en gastvrije gebedshuizen in heel België. Wij proberen het religieus erfgoed opnieuw een maatschappelijke rol te geven om hun voortbestaan in de toekomst te garanderen. Hiervoor steunen we groten-deels op het werk van vrijwilligers. Om te blijven groeien hebben wij echter middelen nodig. Zet mee uw schouders onder dit initiatief en steun ons met een gift.

WWW.OPENKERKEN.EU

Suggesties?

Hoe kunnen we jullie nog beter van dienst zijn? Welke taken zou de Stichting Open Kerken nog moeten opnemen? Wat kan er nog beter? Vertel het ons via info@openkerken.be!

Colloquium

"Le devenir des lieux de culte classés"

Op 9 december 2011 organiseert de 'Direction de la Restauration du Département du Patrimoine de la Région wallonne' een studiedag over de toekomst van beschermde gebedshuizen. Onze voorzitter, Marc Huynen, zal er onze Stichting voorstellen en zal er pleiten voor het openstellen van het religieus erfgoed. Het colloquium gaat door in de Moulins de Beez in Namen.