



## Het woord van de Voorzitter



Aan 't einde van dit tweede jaar van het bestaan van onze Stichting Open Kerken, wensen wij allen die aan het welslagen van ons project hebben bijgedragen, te bedanken.

Ons netwerk telt nu meer dan 180 leden en honderden enthousiaste vrijwilligers die ervoor zorgen dat hun kerkelijk erfgoed in de kijker wordt gesteld. Vertegenwoordigers van alle in België erkende godsdiensten zijn in onze actie betrokken.

Onze drukbezochte website (gemiddeld 200 bezoeken per dag) wordt aangevuld met

een bijkomende rubriek waarin elke maand een ander religieus gebouw met wat meer photos wordt voorgesteld.

In 2009 rekenen wij nogmaals op U opdat de "Open Kerkendag", op zondag 7 juni, andermaal voor het godsdienstig patrimonium en voor elke plaatselijke gemeenschap een grote feestdag zal zijn. Om twaalf uur zullen de klokken de vreugde, die de leden van ons netwerk in alle provincies verenigt, doen weerklinken.

U allen wens ik een zeer prettig Kerstfeest en een sprankelend 2009. Met vriendelijke groeten

Marc Huynen.  
Voorzitter van de Stichting Open Kerken.

## Onze nieuwe leden (06/08 > 12/08)

- Heilig-Hartkerk • 1180 Ukkel
- Sint-Martinuskerk • 1500 Halle
- Sint-Martinuskerk • 1730 Asse
- Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk 1831 Diegem
- Sint-Pieter en Pauwelskerk • 2400 Mol
- Sint-Leonarduskerk • 3440 Zoutleeuw
- O-L-V van de Ossenwegkapel 3440 Zoutleeuw
- Eglise N-D de Brialmont • 4130 Tilff
- Eglise des Saints Antoine-Ermite et Apolline • 4860 Pepinster
- Ev. MatthäusKirche • 4960 Malmedy
- Eglise Saint-Brice • 7500 Tournai
- Eglise Saint-Nicolas • 7850 Enghien
- Sint-Veerlekerk • 8600 Oostkerke
- Sint-Petruskerk • 8600 Stuivenskerke
- Sint-Niklaas en Sint-Katharinakerk 8600 Pervijze
- Heilig Kruisverheffingskerk 8600 Lampernisse
- Sint-Hadrianuskerk • 8610 Handzame
- Sint-Pauluskerk • 9300 Aalst
- Heilig-Hartkerk • 9300 Aalst



Eglise Saint-Lambert - 6983 Buisson

## Agenda

Een concert? Een voordracht? Een tentoonstelling? Dank zij de rubriek "agenda" online, kunt U uw gebeurtenissen ter kennis brengen aan zij die de site Open Kerken raadplegen. Dit is tevens een gelegenheid aan een gebeurtenis, door ander leden ingericht, deel te nemen.

**AGENDA ONLINE**



# Dit gebeurt bij U...

## Onze-Lieve-Vrouwekerk

(8620 Nieuwpoort)  
Heeft achteraan in de kerk fiches ter beschikking van de bezoekers neergelegd.



Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk  
Kloppelste 26 • 9660 Brakel

## St-Pieter-in-de-Bandenkerk

(9660 Brakel)  
Heeft 1000 folders voor zijn bezoekers gemaakt.



*een kerk is een religieus in het Godsdienst,  
een gemeenschapsgevoel, kerkgemeenschap voor de trouwen,  
een ruimte open voor iedereen...*

## Minderbroederskerk Franciscus Solanus

(3800 Sint-Truiden)  
Heeft een onthaaltafel in haar kerk geplaatst.



## Eglise Saint-Martin

(1320 Tourinnes-la-Grosse)  
"De - sedert 10 jaar verwachte herstellingswerken - zijn uiteindelijk gestart. Men voorziet nog ongeveer 320 werkdagen: de toren, het dak, herstellings- en drainagerwerken aan de zijkant. Binnenkant: plafonneer- en verfwerken... maar zulks zal voor later zijn."  
Père Jacques Balzat, osb, curé.



## Eglise Saint-Lambert

(6983 Buisson - La-Roche-en-Ardenne)  
Heeft een zeer mooie kinderruimte achteraan in haar kerk voorzien.



7 juni 2009

**open churches**  
**07.06.2009**

Dag van de open kerken  
[www.openkerken.be](http://www.openkerken.be)

Journée des églises ouvertes  
[www.eglisesouvertes.be](http://www.eglisesouvertes.be)

Tag der offenen Kirchen  
[www.offenekirchen.be](http://www.offenekirchen.be)

Open churches day  
[www.openchurches.be](http://www.openchurches.be)

Logos: SPAAS, W, M, K, B, G, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

De **DAG VAN DE OPEN KERKEN** van **7 juni 2009** is een feestdag georganiseerd door godsdienstige gebouwen, lid van het "Netwerk Open Kerken". Het is de gelegenheid om zijn religieus erfgoed in de kijker te stellen dankzij een culturele en feestelijke gebeurtenis en niet enkel de plaatselijke gemeenschap doch ook vreemde bezoekers te verenigen. Gezien het succes van deze gebeurtenis in 2008 heeft **de stichting beslist ook niet-leden uit te nodigen** om aan deze uitzonderlijke dag deel te nemen.

Concerten, geleide bezoeken, inhuldigen, voordrachten, tentoonstellingen, vertellingen of piknics, elkeen richt een activiteit in om feestelijk uit de hoek te komen met de vaak verborgen juweeltjes van zijn kerk.

**INFO & INSCHRIJVING**



The Open Churches Foundation wishes you a wonderful 2009.

